



Visit Noord-Limburg

## VRIENDSCHAPSRUTE "OP DE FIETS IN HOMMERSUM"

Deze route start op de parkeerplaats van de kerk in Hommersum, op de Huyskensstrasse 9. Met de kerk in de rug start de fietsroute in noordelijke richting op de Huyskensstrasse. Na ca. 200 meter vindt u knooppunt 53. Hier staat de Vriendschapspaal Hommersum. Vanaf hier fietst u naar het Knooppunt 52, in Nederland. Om dit knooppunt te bereiken fietst u verder in noordelijke richting over de Möhlenbruch waarna u het beekje "Kendel" en de grens (aan uw linkerzijde) oversteekt, in westelijke richting.

Over deze brug, reed vroeger het Duits Lijntje. Deze spoorbaan werd gebruikt voor het vervoer van de post van St.Petersburg naar Londen. Op 10 mei 1940 werd Nederland via deze route bezet door het Duitse leger. Na ca. 1 km fietst u langs een hek, dat zich aan uw linkerzijde bevindt. Aan het einde van dit hek, vindt u een prachtig uitzicht op de laatste uitlopers van het Duinengebied "De Maasduinen".

Op de kruising met de Siebengewaldseweg bevindt zich knooppunt 52. U slaat hier links af, in zuidelijke richting, over de Siebengewaldseweg vervolgt u uw route, door het duinenlandschap naar knooppunt 93 op de Hommersumseweg. Vandaar uit vervolgt u uw weg naar knooppunt 45 via de Brugfortstraat en over de A77. Vanaf knooppunt 45, na ca. 1 km, slaat u links af naar knooppunt 35, die direct aan de grensovergang Nederland-Duitsland staat. U vervolgt de route op de grens, richting knooppunt 64 (let op: op een aantal kaarten staat deze als knooppunt 62 op de kaart). Op deze grensweg vindt u nog een kleine grensovergang met de sporen van de grensaanduidingen. Na knooppunt 64 (62) gaat u linksaf. Over de grens naar Duitsland. Voor de Duitsers hield hier ooit de wereld op. U gaat rechtsaf, linksaf en weer rechtsaf en bereikt zo knooppunt 63. U vervolgt uw weg, onder de A57 door, naar knooppunt 53. Vervolg uw weg richting Hassum, onderweg staat u nog een kleine uitdaging te wachten: 1,5 km over een landweggetje. Sla rechts af, nogmaals rechtsaf en links zodra u Hassum bereikt. Vanaf de Rittweg, waar u zich nu bevindt, ziet u de Hassumer Mühle aan de Mühlenweg. Deze korenmolen, een echte Hollandse molen, was vanaf 1807 tot 1930 in gebruik. De Bahnstrasse leidt niet direct naar het Hassumer Bahnhof, deze lag namelijk aan de Güterstrasse. Het rangeerterrein staat er tot op de dag van vandaag nog. U vervolgt uw weg in westelijke richting, vervolgens in noordelijke richting en dan weer in westelijke richting. Bij Retüt vindt u de Mortelweg en daar heeft u uitzicht op de grensovergang Goch. Deze was echter geen lang leven beschoren, aangezien Koningin Beatrix en de Bondskanselier Von Weizäcker in oktober 1986 het verkeer van en naar Duitsland via de A57 lieten leiden. Aan de Mortelweg vindt u nog wel een grenssteen, die oorspronkelijk 250 meter naar het zuid-westen stond. Door herkaveling, werd dat stukje land echter aan Nederland toegekend. Op de Mortelweg vervolgt u uw route terug naar het startpunt van deze route.

