

Met deze drie toppers ontdek je Steyl en omgeving! Mooie wandelroutes zijn voor je samengesteld door de inwoners van Steyl. Zo weet je zeker dat je geen enkel mooi plekje in Steyl mist!

SCAN DE QR-CODE

ONTDEK NOG MEER IN STEYL EN

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN

Natuur lijkt zo vanzelfsprekend, ze is er altijd en vraagt niks. Maar de natuur is kwetsbaar. En daarom is het zo geweldig dat jij goed voor de natuur zorgt, zoals zij dat voor jou doet.

Geweldig dat je je lege verpakking mee terug neemt, niks vernielt en alles goed achterlaat. Voor jouw volgende bezoek, de volgende bezoeker en voor de volgende generatie.



Deel jouw foto op social media
#visitnoordlimburg
#winterfonkeltime

winter fonkel wandel tochten



Visit Noord-Limburg

Ontdek Steyl

WANDELROUTES KLOOSTERDORP STEYL

Steyl was tot ver in de 19e eeuw een welvarend handelsdorp. De bocht in de Maas en de steile helling waren geschikt om een aanlegsteiger te bouwen als losplaats voor schepen. Tevens lag het niet ver van het Pruisische achterland. Er werden grote handelshuizen en villa's gebouwd. De Duitse priester Arnold Janssen kocht in 1875 een herberg aan de Maas met als doel hier een opleiding te starten voor missionarissen.

Gedurende enkele jaren werd er in hoog tempo gebouwd en er kwamen drie kloosters met daarbij behorende monumentale gebouwen. Het Missiehuis Sint Michael, met opleidingen voor priesters en broeders, het Heilig Hartklooster waar meisjes werden opgeleid om in de missielanden te gaan werken en het Heilige Geestklooster waar meisjes intraden in het slotklooster. Hier wordt 24 uur per dag gebeden.

Er ontstond een wereldcentrum in Steyl doordat de missionarissen over de hele wereld werden uitgezonden. Tevens wilde Arnold Janssen de kloosters geheel zelfvoorzienend maken. Hij stond open voor nieuwe dingen. Hij bouwde boerderijen in Tegelen en Belfeld voor veeteelt en akkerbouw.

Ook bouwde hij een grote drukkerij. Hier werden tijdschriften gedrukt voor het Duitstalige achterland. Begin 1900 werd er een echte elektriciteitscentrale gebouwd om de kloosters en de drukkerij van stroom en verwarming te kunnen voorzien.

Dit is het Ketelhuis. De bezoekers kunnen tegenwoordig de stoomturbines in volle glorie aanschouwen. Tevens is hier het kloosterambachten-museum. Ter educatie van de missionarissen werd er een Missiemuseum en tropische leertuin gebouwd. Dit een zéér interessant museum en de tropische tuin is ook een museum. Deze tuin heet de Jochumhof, naar de stichter pater Jochum.

Waar vroeger de drukkerij was gevestigd is nu het Wereldpaviljoen. Bezoekers kunnen hier met het 'vliegtuig' naar Nicaragua en een kijkje nemen in dit Latijnsamerikaanse land en met de 'bus' een kijkje nemen in het Afrikaanse land Ghana. Kinderen kunnen hier spelenderwijs andere culturen leren kennen en volwassenen kunnen zich verbazen hoe het leven in die landen nu nog is. In het museum de Tiend-schuur treft u een grote collectie aardewerk aan. In dit gebied werd vroeger klei gedolven en men maakt dakpannen maar ook kunstvoorwerpen. Hierdoor zijn er diverse kunstateliers neergestreken in Steyl.

Ook kunt u een bezoek brengen aan het Missiehuis en de twee zusterkloosters. Via de zij-ingang is de kapel van het slotklooster te bezoeken.

In de voormalige St. Rochuskerk is nu het Limburgs Schutterijmuseum gevestigd. Hier is een permanente expositie te zien van de Limburgse schutterijwereld.

Er zijn drie wandelroutes voor u uitgezet.

Topper 1

Afstand 5 km

Startpunt Bij het veer

Knooppunten

50 · 84 · 99 · 51 · 97 · 96 · 95 · 94 · 93 · 92 · 80 · 50

Topper 2

Afstand 11 km

Startpunt Bij het veer

Knooppunten

50 · 84 · 99 · 51 · 29 · 52 · 6 · 87 · 86 · 42 · 41 · 40 · 78 · 90 · 79 · 97 · 51 · 99 · 84 · 50

Topper 3

Afstand 16 km

Startpunt Bij het veer

Knooppunten

50 · 85 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 4 · 5 · 6 · 87 · 86 · 42 · 41 · 40 · 78 · 90 · 79 · 97 · 51 · 99 · 84 · 50

